

Rio Dulce Guatemala

VAR KAN orkansäsongen tillbringas om seglingen tagit dig till västra Karibien? Många tar sikte på Rio Dulce i Guatemala och det gjorde även vi.

Rio Dulce är ett mycket bra ställe att lämna båten under orkansäsongen och har du jobb som behöver göras på båten så kan det verkligen vara rätt ställe. I Rio Dulce är prislappen låg och vi känner flera som lackat om sina båtar och även några som i princip totalrenoverat båten här. Dessutom är Guatemala ett fantastiskt land att resa runt i när man behöver lite semester från båtjobben.

Det enda problemet med att komma in Rio Dulce är djupgåendet. Vi vet båtar med ett djupgående på 2,10 m som kommit in, men därefter blir det nog svårt. Har båten ett djupgående på mer än cirka 1,50–1,60 m måste den lutas och det finns små motorbåtar som gärna hjälper till med det. En tamp fästs i storfallet och bogserbåten kör ut åt sidan och drar omkull båten och sedan körs båten för egen motor. Måste båten lutas mycket kan det vara en bra idé att låta en annan motorbåt bogsera framåt. Allt detta för att komma över en sandbank som ligger utanför flodmynningen och därefter är Rio Dulce djupare. Väl uppe i floden och sjön Izabal finns det flera marinor att välja på.



Bushpoint sjösätts efter orkansäsongen.

Guatemala idag – och i historien

Vi tänkte ägna resten av denna artikel åt detta fantastiska land att resa runt i, så även om du inte vill segla hit blir du kanske inspirerad att besöka Guatemala som är mycket vackert och intressant.

Vi har fått flera frågor om säkerheten. Vi har aldrig känt oss otrygga eller på något annat sätt osäkra. Befolkningen är otroligt vänlig och det är en fröjd att möta dessa glada och trevliga människor. Det finns naturligtvis ställen eller områden som inte är så bra att besöka som turist, men det finns nog i de flesta länder idag.

Först lite kort om Guatemala. Idag har landet Centralamerikas starkaste ekonomi, men som i så många andra länder är rikedomarna mycket ojämnt fördelade och inkomstskillnaderna är stora. Ungefär 95 % av barn/ungdomar mellan 15 och 24 år kan läsa och skriva och de går i skolan i drygt 9 år. Av Guatemalas cirka 17 miljoner invånare är cirka 40 % maya och de som anses "vita" är cirka 18 % och de resterande procenten är mestiser (spanjor/maya). Jordbruket är viktigt i Guatemala och står för en fjärdedel av BNP och så många som hälften av arbetskraften arbetar inom jordbruket. Viktigast för exporten är nog fortfarande bananer, kaffe, palmolja och socker, även om Guatemala är världens största exportör av kardemumma. Arbetskraften är billig och överallt ser man folk som bär ved och andra tunga saker där vi i Sverige skulle använda skottkärra eller bil och vägrenen "klippas" med machete.



Gatuförsäljning.

Kontrasterna är stora i Guatemala. Moderna köpcentra ligger granne med, i våra ögon, "ruckel", och gatukök liknande

dem som kan ses i Asien ligger granne med Mc Donalds, som för övrigt har personal som ger service till gästerna ute i restaurangen. Sa vi det, alla är så hjälpsamma, glada och trevliga i det här landet!

Innan vi kan gå vidare och berätta om vår rundresa behövs även en kort historielektion. Spanjorer kom till Guatemala år 1523, landet blev självständigt 1898, mycket konflikt mellan dem som har och inte har pengar/mark. Guatemala hade ett inbördeskrig som varade mellan åren 1960 och 1996 och det var maya som råkade mest illa ut samt vänsteranhängare och fackföringspersoner. MEN trots att det bara är drygt 20 år sedan det blev fred efter inbördeskriget, så känns det som att Guatemala är på frammarsch, det riktigt sjuder. Vi har träffat It-tekniker och webbutvecklare, och mobiltelefoner finns i var mans hand, dock inte i barnens.



Backpackar tillsammans med ungdomarna.



Bland maya-ruiner och andra sevärdheter

På vår rundresa besökte vi Antigua som var Spaniens koloniala huvudstad i Centralamerika fram till 1773. Antigua ligger vacker med tre stora vulkaner som dominerar landskapet runt staden. Antigua grundades 1543, samtidigt pågick Dackefejden i Sverige. År 1773 drabbades staden av två stora jordbävningar och stora delar av staden förstördes. Huvudstaden återuppbyggdes på en säkrare plats och det blev Guatemala City, Guatemalas nuvarande huvudstad. Antigua är mycket vacker i kolonial stil och hit åker man också för att lära sig spanska förutom alla sevärdheter.

I Guatemala är det nästan ett måste att besöka gamla maya-ruiner i norra Guatemala som till exempel Tikal och Yaxha, vilket vi gjorde. Innan vi läst på så trodde vi att både azteker och inka var samtida med maya, men så fel vi hade. Maya var drygt två tusen år före! Azteker och inka är ju från cirka 1200-talet efter Kristus. Maya hade redan 1500 år före Kristus bosatt sig i byar och utvecklat jordbruk.

Den första perioden av maya-civilisationen (preklassiska) varade till cirka år 250 e.Kr. Spännande nog var den samtida med Alexanders den Stores erövringar och Greklands guldålder. Åren från 250 e.Kr. till 900 e.Kr. (klassiska perioden) var samtida fram till Romarikets fall år 476. Så nu har vi satt maya-civilisationen i ett sammanhang. Idag anses det att maya-civilisationen var en av de mest utvecklade kulturema i sin tid.



Mayatempel i Tikal.



Lake Atitlán.



Mayaindianer säljer sina arbeten.

En annan plats som man inte bör missa på en rundresa i Guatemala är sjön Atitlán som ligger på 1500 meter över havet och är omgärdad av vulkaner. Runt sjön ligger flera maya-byar/städer med olika karaktärer. Till Panajachel sökte sig många så kallade hippies under 70-talet och sedan spred de sig över till byn San Marcos, där man kan säga att vår tids free spirit-människor håller till i dag.

Skillnaden på byarna kan också ses på kvinnornas klädsel, färgglada vävda blusar, kjolar och midjeband, för det är bara kvinnorna som fortsätter att bära de traditionella kläderna, där färgtonen är olika mellan byarna. Enligt uppgift vi fått så var det de spanska erövrarna som bestämde att de skulle vara olika färger på kläderna i de olika byarna.

Att resa runt i Guatemala är kanske inte det bekvämaste man kan göra, men utrustad med ett stort tålamod och en mjuk rumpa så kommer du få en mycket intressant och spännande resa. Vi kan verkligen rekommendera att ta sin båt uppför Rio Dulce och tillbringa orkansäsongen där och resa runt i Guatemala.



Text och foto: Jeanette & Fredrik Liljekvist S/Y Bushpoint